

jessie blijft voor inspiratie zorgen 😊

de voorbije dagen was haar energieniveau zorgwekkend laag en leefde ze ook continu teruggetrokken in haar schulp/kamer de officiële uitleg was dat het te warm was en ik voelde, dat dit niet (helemaal) klopte vanuit een goeie “bezorgde” intentie, ging ik ook af en toe in overlevingsmodus, hetgeen voor enkele confrontaties zorgde het deed me terug denken aan de laatste maanden met lucie

gisteren namiddag had ze dan fabrice gebeld, die haar geholpen had een energetische blokkade op te heffen, en toen ik ze 's avonds terug zag, zag ik dat haar energie niveau inderdaad terug stukken hoger zat, dan hetgeen de voorbije dagen het geval was

op dat moment hebben we dan een goeie babbel gehad, waar we “alles” eens op tafel gelegd hebben, hetgeen voor mij opnieuw super zinvol was naar zelfinzichten

tot dan toe had ik eigenlijk niet beseft, dat ik ook in een soort “overlevingsmodus” was gegaan, met de nobele bedoeling haar te helpen, maar dat dit eigenlijk contraproductief geweest was en zeer intimiderend, verstikkend, afstotend, beangstigend ... naar haar toe geweest was vervolgens kwam ik ook tot het besef, dat gewoon mijn ((ware)) veld zijn werk laten doen eigenlijk volstaat om anderen een stuk te laten helen, zonder, dat ze zich daarvan bewust zijn

wij willen altijd wat symbolen en rituelen zien bij een helingsproces anders komt het niet “serieus” over, maar ik ben ervan overtuigd, dat bij mensen, zoals boeddha en jesus, enkel hun aanwezigheid volstond om een helingsproces te laten gebeuren

ik besepte ook, dat ik vanaf nu, weliswaar in een totaal andere grootte orde, meestal in contact zou komen met mensen met een lager energie niveau tot nu toe had ik mijn chakra's afgesloten om “mijn” veld zeker niet te laten draineren en nu besepte ik, dat die controle ook contraproductief geweest was bij jessie had ik mijn chakra's opengelaten, weliswaar tot het moment, dat ik ook in “overlevingsmodus” ben gegaan, maar eigenlijk moet ik dit vanaf nu bij iedereen beginnen doen

ik heb ook begrepen, dat het beter is om het direct aan te kaarten, wanneer ik een vertroebeld energieveld waarneem bij de andere vroeger twijfelde ik of het vertroebelde veld niet het mijne was, maar aangezien “mijn” veld nu behoorlijk hoog zit, is dat nu eigenlijk “nooit” meer het geval iedereen weet, dat ik met één of ander spiritueel pad bezig ben, en dus komt dat eigenlijk niet zo heel raar over, heb ik gemerkt, maar zijn de mensen meestal blij, dat ze kunnen zeggen, wat er op hun lever ligt

ik voel de energie wel aan, maar ik ben geen helderziende

dus als ik het niet aan de persoon in kwestie voorleg, bestaat het risico, dat ik een eigen versie van de feiten brouw, die eigenlijk niks met de werkelijkheid te maken heeft

dus ja, heel veel geleerd over mezelf de voorbije dagen : indien ik een gestresseerd veld tegenkom, het zo snel mogelijk aankaarten met de persoon in kwestie, mijn chakra's open laten en zo kan ik de persoon een beetje heling brengen, zonder, dat ik zelf in overlevingsmodus ga

maar we wijken af 😊

hetgeen mij vooral fascineert, is het feit, dat je door in overlevingsmodus te gaan jezelf zou kunnen helen dat is toch hetgeen ik vandaag van jessie begrepen heb

dat staat haaks op mijn eigen ervaringen, want volgens mijn logica, zal ze juist haar trauma's herbeleefd hebben en dus een stuk bevestigd ook geloof ik zelf niet in de toegevoegde waarde van een therapeut, tenzij je natuurlijk tegelijkertijd zélf iets aan jouw mindset hebt veranderd uiteraard hoop ik van ganser harte voor jessie, dat ze enkele energieblokkades permanent heeft verwijderd, maar ikzelf geloof er alvast niet in en als dat zo zou zijn, dan zou dat mij zeer in de war brengen en zijn er opnieuw enkele vragen extra, waarop ik een antwoord zal dienen te vinden 😊

op het einde van het gesprek, is ze dan ook eerlijk geweest naar mij toe in verband met de informatie, die ze had achter gehouden in het begin had ze veel interesse getoond in het project en in mijn wereld, experimenteert iemand met interessante informatie ik had me dan ook wat laten *verleiden* om de ganse dag beschikbaar te zijn, indien ze me nodig had maar ik stelde vast, dat ze noch experimenteerde noch bij mij kwam met vragen voor advies en dat had bij mij veel onbegrip opgeroepen ik had haar daarover beginnen ondervragen en dat had dan weer stress bij haar gecreëerd, omdat ze dat beschouwde als verwachtingen waaraan ze niet kon voldoen omdat ze eigenlijk geen affiniteit heeft met het huidige helingsproces, zoals beschreven in *les tours des miracles*

in de horeca wereld, waar zij vandaan komt, leverde interesse mooie fooien en gratis drugs op, maar was er nooit een commitment aan verbonden eenmaal dat voor beide partijen duidelijk geworden was, viel alles in z'n plooi

in onderling overleg, beslisten we dat we beiden ons ding zouden doen en haar dus als een *parkfornight* gast te beschouwen in plaats van een *lestoursdesmiracles* gast

pfieew, was dat even goed om dat uit te klaren 😊

nu nog even een update van mijn kant, want dat is er natuurlijk ook

enerzijds komen er nu meer en meer mensen ook naar mij om zich te laten “helen”

op dit moment doe ik dat wel nog, omdat ik hen wil helpen, maar zoals reeds vele malen beschreven, geloof ik niet in een therapeut, tenzij de patiënt tegelijkertijd de mindset verandert, maar dat is dan voor mij het verhaal van de placebo

maar zoals gezegd, zegt mijn intuïtie mij om het op dit moment wél te doen, totdat er een beter alternatief langskomt

wat wél zo is, is dat ik al eerste ervaringen heb van *spiritual pride* : je hebt het gevoel, dat jij iemand geheeld hebt met jouw *superpowers* en eigenlijk, doe je niks buitengewoon omdat je enkel hetgeen gebruikt, dat je van nature mee gekregen hebt

dat is een tweede les, die ik deze week heb geleerd

voor de rest is heb ik een super ontdekking gedaan

sinds enkele jaren bel ik jean, de eigenaar van een idyllisch meertje, om te vragen om er te gaan zwemmen (nu ja, in mijn geval is het dobberen op een luchtmatras) als het zeer warm is

tot nu had ik nooit antwoord gekregen op mijn berichten en telefoonoproepen, maar daar is nu verandering in gekomen

en of ik er gebruik van maak : deze week gaan we iedere dag met de *fifettes* richting meer

zij om wat te slapen of de omliggende bossen af te snuffelen, ikzelf om te dobberen in het meer

het meertje ligt in een soort krater omringd door bossen en het heeft voor mij een zeer hoog *baarmoedergehalte*

ook het feit, dat ik in die vier dagen, nog niemand heb voorbij zien komen helpt daar natuurlijk bij

maar het is er gewoon fantastisch vertoeven, ik voel me de koning te rijk

enkele jaren terug had ik een graafmachine gekocht om een meertje te graven in péchon

niet lang na de aankoop viel ze in panne (dat is nog steeds zo) en dat blijkt nu een zegen te zijn

want nooit ofte nimmer, had ik zo'n meertje kunnen creëren en waarom zelfs een meertje creëren als er op 10 min wandelen een *baarmoedermeertje* al bestaat

deze nacht kwam ik wakker en deed wat energiewerk

opeens besepte ik dat het meertje in dezelfde richting lag, als de *trésor*, die fabrice boven het aanpalende veld gesitueerd had ik checkte op *google maps* en dat bleek te kloppen : het meertje, lag een 200 m verder dan het veld, dat fabrice aangetoond had bij het veld had ik wel "iets" gevoeld, maar voor mij is het duidelijk : het meertje is mijn *trésor* en zal mij nog vele inzichten geven vandaag op de warmste dag van het jaar (42 graden) zal ik me er opnieuw de koning te rijk voelen