

de laatste dagen is het prachtig weer en iedere morgen is het telkens opnieuw genieten van de ondergaande maan in het westen en de opkomende zon in het oosten
enkele dagen terug was het volle maan en toen was het zicht adembenemend, toen beide hemellichamen loodrecht tegenover elkaar laag aan de horizon stonden
de lente is in het land en dat zie je aan tal van zaken : de eerste krokussen en wilde pruimelaar staan in bloei en ook de dieren tonen een verhoogde activiteitsgraad

voor mezelf zien de dagen er behoorlijk standaard uit : de paarden verzorgen, met de honden gaan wandelen, eve helpen bij het leegmaken van de woning van de moeder en nog altijd de postzegels
nu begrijp ik ook waarom deze laatste terug op de proppen komen : ze leren mij een les over onvoorwaardelijk geven

toen ik klein was, verzamelde ik postzegels "omdat dat veel geld waard was en nog meer geld waard zou worden"
de bedoeling was om zoveel mogelijk postzegels te verzamelen van zoveel mogelijk landen en hopen, dat dat éné, unieke exemplaar, dat miljoenen waard was er tussen zou zitten
tijdens het ruilen van postzegels was het hopen, dat de andere jou een unieke, grote postzegels zou geven in ruil voor de kleine, lelijke postzegel, die je in vele tientallen exemplaren had

nu ben ik op een gans andere manier postzegels aan het verzamelen
enerzijds ben ik vooral geïnteresseerd in de oude postzegels, waarvan ik vind, dat ze meer "ziel" hebben en het verhaal dat ze brengen
in het ruilen geef ik altijd meer postzegels dan dat ik ontvang en in enkele malen heb ik de mentale klik kunnen maken om ze onvoorwaardelijk te geven
om de één of andere reden lukt me dit beter bij vrouwen en kinderen

wat me ook opvalt is dat ik ondertussen mijn "favoriete postzegel landen" heb : dat zijn de verenigde staten, zwitserland en duitsland, gevolgd door frankrijk en belgië
bij de eerste twee gaat het wellicht over het feit, dat ze een voorbeeld waren van stabiele, "verenigde" landen, bij duitsland heb je natuurlijk een zeer interessante historie over het pruisische rijk tot het opkomende fascisme en de laatste twee zullen wellicht meer te maken hebben met mijn vorige en actuele woonplaats

de postzegel collectie is ondertussen behoorlijk goed georganiseerd, dat mocht ook wel na 3 maanden 😊
ook het ruilen begint goed te vlotten en zodoende worden er iedere week zo'n 50 à 100 nieuwe zegels verwelkomd in het *album historique et géographique d'yvert et tellier*

de fransen zijn behoorlijk voorspelbaar wat het ruilen betreft : prioriteit nummer 1 is frankrijk, nummer twee zijn de colonies, nummer drie franssprekende regio's (zoals canada en zwitserland) en de buurlanden
zodoende heb ik mijn ruilaanbod daaraan aangepast en ruil ik de rest van de zegels behoorlijk *en masse* of geef ze onvoorwaardelijk weg 😊

ter zelfder tijd heeft ook de zuivelfabriek mij een les gegeven in onvoorwaardelijkheid
na 6 maanden is het dossier met heidi en bart in exact dezelfde situatie terecht gekomen als dat dit het jaar voordien met de mensen van stöd het geval was, met name, dat de opschortende voorwaarde niet werd vervuld

ik was wat aangenaam verrast over mijn reactie
waar ik vorig jaar uiterst emotioneel en ietwat *over the top* gereageerd had, ben ik deze keer verrassend rustig gebleven en had ik behoorlijk snel door dat de *opschortende voorwaarde* een perfect voorbeeld van *voorwaardelijkheid* was

ook het feit, dat ik een voorwaarde stelde aan de kandidaat kopers, met name, dat ze een *mooi* project dienden te hebben, was een schoolvoorbeeld van voorwaardelijkheid
tot slot ben ik tot het besef gekomen, dat ik niet heel eerlijk geweest ben met mezelf door de kandidaat kopers een persoonlijke lening te verschaffen met een looptijd van vele jaren
dat betekende, dat ik nog vele jaren, weliswaar indirect, met de zuivelfabriek zou verbonden blijven, terwijl ik haar in mijn hoofd eigenlijk al volledig losgelaten had

bij de nieuwe compromis zouden er dus geen voorwaarden zijn : noch van mijn kant in de vorm van een eis voor een mooi project, noch van de kant van de kandidaat kopers in de vorm van een opschortende voorwaarde

tegelijkertijd heb ik de bank gecontacteerd omdat het misschien het moment is, dat zij de fakkels zullen overnemen
enerzijds is de wereld van de immobiëlen meer *hun* wereld en steeds minder de mijne
anderzijds wil ik stoppen met nog extra geld te lenen bij vrienden en familie

gisteren heb ik ook beslist om de *land cruiser* te koop aan te bieden aan eve
de toyota heeft mij een zeer mooie laatste dienst bewezen in marokko en nu kost hij me veel geld voor die 20 keer per jaar, dat ik hem nodig heb om boodschappen te doen en hout te vervoeren
bovendien staat haar 4x4 in panne en kost duizenden euro's om te repareren en iedere keer, dat ze mij ziet, zegt ze dat ze haar 4x4 mist omdat de nacht altijd raad brengt, heb ik gewacht tot vandaag om het voorstel te doen, maar het is in ieder geval zeker, dat ik er klaar voor ben om weer *autoloos* door het leven te gaan
misschien helpt de idee ook wel een beetje, dat beide burens drie wagens hebben en ze mij die al een paar keer hebben uitgeleend 😊

tot slot zijn er nog extra inzichten gekomen in verband met de *next step* voor het project

enkele jaren geleden vertelde ik, dat iedereen van mijn gezin in het onderwijs stond of staat, behalve ik
als mensen mij nu vragen wat ik doe voor werk, zeg ik dat ik afstandsonderwijs doe in verband met de *taal van de ziel*
wat de *taal van de ziel* juist inhoudt, staat zeer mooi beschreven in *de alchemist* en *le petit prince*, dus is het weinig zinvol, dat ik hier pagina's over uitweid

de taal van de ziel is een universele taal, het is ook multidimensionale, telepathische taal, die in ons dna zit
niettegenstaande we alleen deze taal spreken, verstaan we elkaar niet altijd

dat is soms ook het geval als we discussiëren met iemand, die niet op onze golflengte zit : niettegenstaande we dezelfde, fysieke taal spreken, begrijpen we elkaar niet omdat we doofstom zijn wat de taal van de ziel betreft
het meest extreme geval van *doofstomheid* is er wanneer we in levensgevaar zijn

de inhoud van de website in het algemeen en de curves in het bijzonder, zullen zich in de nieuwe versie focussen op de taal van de ziel

dit is op dit moment hoe ik het project samenvat

bij onze conceptie is de taal van de ziel onze moedertaal

tijdens de ontwikkeling van ons lichaam, het *omhulsel* van de ziel, worden we ook geconditioneerd, zodat we minder en minder onze moedertaal spreken
deze conditionering is in feite het ontwikkelingspotentieel van onze ziel, de reden waarom ze geïncarneerd is

daarna komen we in de meeste gevallen in een routinematig leven terecht

deze routine is een onderdeel van ons overlevingsinstinct aangezien routine het minst energie aan het lichaam in het algemeen en het brein in het bijzonder, kost

de mens is evenwel de kampioen van de planeet als het op aanpassingsvermogen gaat

wie vijf jaar terug had gezegd, dat er miljarden mensen met een mondkapen zouden rondlopen zou gek verklaard zijn en enkele jaren later was het toch een feit

we kunnen dit aanpassingsvermogen gebruiken voor onze spirituele evolutie

we dienen hiervoor enkel heel eenvoudig te vragen aan het universum om ons te helpen om opnieuw continu de moedertaal van de ziel te spreken

gaandeweg zal ze ons de lessen op ons pad brengen, die we nodig hebben om te evolueren

bij mezelf waren dit de laatste maanden marokko, de postzegels, de *blokkering* van het verkoop dossier van de zuivelfabriek ...

beetje bij beetje zal onze routine zich dan aanpassen en zullen we de taal van de ziel opnieuw meer en meer spreken en zo zal onze ziel zich meer en meer ontwikkelen en dat is het uiteindelijke doel van onze incarnatie

een cruciale rol in deze zijn onze intuïtie en de nachtrust

onze intuïtie is in feite een illustratie van de telepathische taal van de ziel : er komt plots inspiratie *uit de lucht gevallen*

we dienen te beseffen dat onze intuïtie gemiddeld in dezelfde mate is geconditioneerd als ons *omhulsel*

hier komt de cruciale rol van de nachtrust op de proppen

er zijn al vele boeken geschreven over wat de functie van de nachtrust is en het is niet mijn bedoeling om er nog één aan toe te voegen 😊

wat ik wéét is, dat we tijdens onze nachtrust méér de taal van de ziel "spreken", dan overdag

dus tijdens het spirituele veranderingstraject is het cruciaal om onze intuïtie niet impulsief in daden om te zetten, maar er eerst eens een nachtje over te slapen zoals ze hier zeggen *la nuit porte conseil* (de nacht brengt raad)

dat proces kan verder gaan tot wanneer we volledig *verlicht = vervuld van de heilige geest* zijn

het is belangrijk om in dit proces volledig de controle los te laten (controle is altijd een teken van angst) en volledig het vertrouwen aan het universum te geven

dit zal misschien raar klinken, maar we dienen te stoppen met het focussen op/visualiseren van hetgeen we willen

alles, wat we nodig hebben om onze ziel te laten ontwikkelen, zal uit de lucht komen vallen

dit is één van de zaken, waar ik het ook nog altijd moeilijk mee heb

dat is niet erg, want dat betekent enkel, dat ik er nog niet volledig klaar voor ben

het was maanden geleden, dat ik nog iets of iemand energetisch had uitgemeten maar ter illustratie heb ik zopas uitgemeten in welke mate ik de laatste

maan(d) de taal van de ziel heb gesproken

de waarde bevond zich tussen 6 en 7, hetgeen mijn intuïtie bevestigt

aanstaand weekend wordt er met enige vertraging nieuwjaar gevierd in het gezin

de ouders hadden een oproep gelanceerd voor nieuwjaarswensen

welnu, dit is wat ik *urbi et orbi* toewenst : dat we opnieuw meer en meer de taal van de ziel leren spreken

we dienen hiervoor niet (opnieuw) naar de schoolbanken te gaan : de taal van de ziel zit in ons dna en dat kunnen we niet verliezen, net zoals je met de fiets rijden niet kan verliezen

en deze boodschap via *afstandsonderwijs* de wijde wereld indragen, dat is veruit het meest zinvolle, dat ik ooit in mijn leven heb gedaan

ook ik ben finaal gezwicht voor het onderwijs, al is het onderwijs, dat ik breng, niet van deze wereld