

gisteren heeft neuralink, één van de bedrijfjes van elon musk, de toelating gekregen om een hersenimplantaat bij proefpersonen in te brengen kort geschetst, wil neuralink via artificiële intelligentie, de hersenactiviteit van "normaal functionerende" personen meten om deze dan via het implantaat te transfereren naar "abnormaal functionerende" personen  
de resultaten zijn alvast veelbelovend : op dit moment zijn ze er in geslaagd een aap via de hersenen een computerspel te laten spelen  
zo zullen ze de blinde terug laten zien, de dove opnieuw laten horen, de lamme laten opstaan ... waar hebben we dat nog gehoord

net zoals elon zelf nooit het achterste van zijn tong laat zien en wellicht heeft hij zelf ook al honderden andere toepassingen in zijn hoofd, maar als hij zich ooit zou vervelen én hij zou deze blog te lezen krijgen, wil ik hem alvast deze tip niet onthouden  
op dit moment focust het bedrijf zich uiteraard op de fysieke wereld en vooral het "business potential" van neuralink en dat bevindt zich hoe langer hoe verder van mijn wereld... en toch

voor mij waren boeddha en jesus "normaal functionerende" personen  
zij hadden begrepen, dat het paradijs eerst en vooral een *mindset* is en geen fysieke, idyllische locatie, waarmee wij het altijd associëren  
stel je voor dat neuralink bij de volgende boeddha de hersenactiviteit zou meten en deze dan via een implantaat zou overbrengen op derden

zou ik mij kandidaat stellen als proefpersoon? zonder één seconde te twijfelen een volmondige ja  
zou ik vragen om het implantaat te kunnen uitschakelen wanneer ik dat wenst? ook hier een volmondige ja

ik zou het implantaat enkel 's nachts activeren en dan enkel, wanneer ik niet alleen ben  
dan zou ik 's nachts beetje bij beetje een boeddha mindset geprogrammeerd krijgen en daar dan overdag het resultaat van zien

het doet mij wat denken aan de taalmodule cassettes, die je kon kopen en gedurende de nachtrust via een koptelefoon kon afspelen om dan al slapende talen te leren

ik zal vragen of jacky in staat is om een loop te maken van mijn mantra om daar dan 's nachts mee te experimenteren

en in de veronderstelling, dat het nog enkele jaren zal duren tegen dat de technologie op punt staat, bestaat de kans er zelfs in, dat ik op dat moment zélf al het boeddhaschap heb bereikt en dus als generator eerder dan receptor van data kan functioneren 😊

de voorbije maanden is er veel gebeurd  
de verkoop van de zuivelfabriek van hollebeke zit in een finale fase, het huis van mamy is leeggehaald, en op 8 mei is *dodi* geheel onverwachts overleden

lucie, die een tweetal weken terug uit zwitserland was, was met dodi en titi gaan wandelen en toen ze terugkwamen had hij nog aan mij komen snuffelen  
toen ik naar binnen ging om de hardgekookte eieren van het vuur te halen, riep lucie in paniek, dat ik de dierenarts diende te bellen, hetgeen verloren moeite was, aangezien 8 mei niet enkel een zaterdag is, maar bovendien de *jour de la victoire*, een nationale feestdag

hij heeft waarschijnlijk een beroerte gehad en is er nog in geslaagd het bos, zijn favoriete siësta plaats, te bereiken vooraleer te sterven  
het was de eerste keer, dat ik aanwezig was bij de dood van een groot wezen en het klinkt misschien raar, maar het was een zeer mooie ervaring om de geest van het lichaam afscheid te voelen nemen tot er enkel een karkas overbleef  
uiteraard mis ik dodi, maar ik ben hem o zo dankbaar voor alle mooie herinneringen en omdat ik aanwezig mocht zijn als zijn geest zijn lichaam heeft verlaten

als er buitenstaanders naar mij kijken en informeren, hebben ze het gevoel, dat ik mijn dagen doel- en zinloos slijt  
's morgens werk ik aan de postzegelcollectie, daarna wandelen, eten, wat in de zon luieren, wat internet gerelativeerde activiteiten, enkele uren klusjes opknappen ... dat is zowat hoe ik de laatste maanden heb doorgebracht en dat klinkt wellicht behoorlijk saai voor de buitenwereld

het *spirituele* werk is ook zeer beperkt : vooreerst is er mijn mantra (efficiënt, permanent gelukkig) en ook het feit dat ik meestal een nachtje slaap vooraleer dingen te beslissen of tot actie over te gaan en voor de rest volg ik gewoon, wat mijn intuïtie mij ingeeft  
de rest laat ik aan het universum over, waarvan de intelligentie een grootteorde groter is dan de onze, dus die zal het dan zo wat toch wel beter weten dan ikzelf, niet?

het antropocentrisme is net zoals de zandkorrel, die continu zelf zijn locatie wil bepalen omdat hij wil controleren hoe de woestijn er uit zal zien

en niettegenstaande ik voor de buitenwereld dus omzeggens niks doe, stel ik vast, dat mijn spirituele evolutie sneller gaat dan voorheen  
hoe ik dit merk?

dat is relatief eenvoudig : het overlijden van dodi heeft heel wat stressmomenten gegenereerd bij lucie  
waar ik vroeger mijn gedrag zou aangepast hebben aan mijn omgeving is dat nu bijna niet het geval geweest  
ik heb dus een stuk mijn overlevingsinstinct overbrugd en ben dus effectief een stukje permanentier gelukkig

vergelijk het met communicerende vaten : een stressmoment bij onze omgeving (iemand die ons beledigt, die van ons steelt, die ons uitlacht, die ons bedreigt, die ons iets in ruil belooft ...) zal meestal een trigger vormen om ons gedrag aan te passen

dit is nog een erfenis van ons overlevingsinstinct, want als we ons gedrag als kind niet aanpassen, verlaagt dit onze overlevingskans  
dit is diep in onze hersenen verankerd

nu ben ik in de fase gekomen, dat ik tegen de omgeving zeg, dat hun gedrag, mijn gedrag niet zal beïnvloeden  
ik blijf vriendelijk en vol medeleven, al zijn er natuurlijk nog altijd de uitzonderingen waar dit niet zo is, want het blijft een transitieproces

het is dan opmerkelijk, dat de andere jouw gedrag kopieert en waar stressmomenten vorig jaar een week *beeld zonder klank* konden genereren, is dat nu niet meer het geval en geven we elkaar in de meeste gevallen na tien minuten opnieuw een knuffel en zijn we al vergeten wat er zich ervoor heeft afgespeeld

*paradise is a state of mind*, het paradijs is eenvoudigweg een mindset